



Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử sẽ được cử hành vào ba ngày 5, 6, 7 tháng 7 năm 2013 tại San José California, do Ban Điều Hành nhiệm khoá 2012-2014 của Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử Việt Nam tổ chức. Mục đích chính nhằm tri ân và tưởng niệm quốc gia và những nhà hảo tâm đã thành lập tại Sài Gòn vào năm 1963 cơ sở đầu tiên đảm trách việc giáo dục con em của quân dân cán chính đã hy sinh mạng sống hay một phần thân thể vì công vụ trên các miền lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà.

Lễ Kỷ Nệm cũng là dịp để các cựu Giáo Sư và cựu học sinh hội ngộ cùng nhau, nhìn lại thành quả hoạt động 10 năm qua các chương trình Tri Ân Thầy Cô, Vinh Danh Mẹ, Tương Thân Tương Trợ, Học Bổng Khuyến Học mà các cựu học sinh đã góp sức duy trì và phát triển trong phạm vi Gia Đình QGNT.

Chương trình gồm Chiều Sinh Hoạt khởi động và Tiệc Hội Ngộ ngày thứ sáu, Tiệc liên hoan Lễ Kỷ Niệm chính thức ngày thứ bảy, và Du Ngoạn vùng San Francisco sau Lễ Kỷ Niệm ngày chủ nhật.

Các Cựu Học Sinh QGNT có thể trực tiếp đến tham dự bằng cách vào trang nhà quocgianghiatu.com hay liên lạc số điện thoại của Ban Tổ Chức: 408 234 -1819

TM Ban Tổ Chức

Nguyễn Xuân Hải KT74



CHƯƠNG - TRÌNH

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM QUỐC GIA NGHĨA TỬ
1963 - 2013

San Jose, California, Hoa Kỳ

Các Ngày 5, 6, 7 Tháng 7 Năm 2013

THỨ SÁU 5 THÁNG 7

Sinh Hoạt Khởi Động - Tiệc Hội Ngộ

Trò Chơi, Hàn huyên, Dinner, Dancing, Văn Nghệ

Thứ Sáu July 5, 2013

Thời gian từ 5:00 chiều đến 12:00 tối

Warm Springs Community Center

47300 Fernald Street

Fremont, CA 94537-5006

THỨ BẢY 6 THÁNG 7

Tiệc Liên Hoan Lễ kỷ niệm 50 năm QGNT

Thời gian từ 5:00 chiều đến 11:30 tối

Dynasty Seafood Restaurant

10123 N. Wolfe Road #1688

Cupertino, California 95014

(Trong khu Vallco Shopping Mall)

CHỦ NHẬT 7 THÁNG 7

Du lịch San Francisco

Thời gian từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều

Sơ Lược Tiểu Sử

Ủy Ban Vận Động Xây Cất Trường QGNT

Trích thư của Ông Đinh Văn Khai gửi Bác Sỹ Trương Khuê Quan

Montreal ngày 4 tháng 5 năm 1992
Anh Trương Khuê Quan thương mến,

Tiếp theo cuộc điện đàm hôm qua, theo thư này, tôi gửi kèm theo phóng ảnh thơ ngày 27 tháng 4 năm 1992 mà tôi đã gửi cho anh nơi địa chỉ ở Hollande. Ủy Ban Vận Động xây cất Quốc Gia Nghĩa Từ lúc ấy, năm 1962, gồm những anh dưới đây:

1. Anh Trương Văn Chôm, Khoa trưởng Dược khoa: Trưởng ban, anh Chôm sang Pháp nên tôi mời ông Nguyễn văn Hoanh, Chủ tịch Hội Đồng Đô Thành thay thế Trưởng Ban.
2. Phó Trưởng Ban kiêm Tổng Thư Ký: Đinh Văn Khai, Chủ nhiệm Nhật báo Tiếng Chuông; có hai ký giả phụ giúp là Nguyễn Ang Ca và Phong Đạm. Trụ sở Ủy Ban Vận Động Xây Cất QGNT đặt tại nhà tôi số 107 Pasteur, sau dời lại 92-94 Gia Long, tòa soạn của nhật báo Tiếng Chuông.
3. Anh La Thành Nghệ, Dược Sỹ: Thủ Quỹ
4. Anh Trương Đức Nguyên, Kiến Trúc Sư vẽ đồ án không nhận tiền thù lao.
5. Anh Trần Ngọc Trinh, Thầu Khoán, xây cất hứa không lấy lời.

Những hội viên do tôi mời : Bà Bút Trà, chủ nhiệm nhật báo Sài Gòn Mới; chị Nguyễn Thị Hai, dược sỹ; anh Trương Văn Tố, dân biểu; anh Võ Văn Ứng, thương gia, (Bầu Ứng thể thao).

Mỗi vị trong UBXC/QGNT, UBVD/XC/QGNT cũng như các hội viên đều đóng góp mỗi người hai trăm ngàn đồng (200,000 đồng) để giúp Cơ Quan Văn Hoá phục thiện này. Riêng anh Nguyễn Cao Thăng, dược sỹ, chủ hãng thuốc tây OVP : Office Pharmaceutique Vietnamien có giúp năm chục ngàn đồng 50,000 đồng. Ông Châu ngọc Thôi, Đồng Lý Văn Phòng Bộ Quốc Phòng mà Bộ Trưởng là Ông Nguyễn Đình Thuần, đại diện Bộ Quốc Phòng, cũng có công trong UB-VDXC/QGNT.

Hiện giờ những vị trong Ủy Ban Vận Động xây cất Quốc Gia Nghĩa Từ và hội viên còn lại là những anh dưới đây:

Các anh: Trần Ngọc Trinh, hiện ở Pháp
Đinh Văn Khai, hiện ở Montreal, Quebec, Canada
La Thành Nghệ, hiện ở California, Hoa Kỳ
Trương Đức Nguyên, hiện ở Connecticut, Hoa Kỳ
và chị Nguyễn thị Hai, hiện ở California, Hoa Kỳ
Nhưng những người có công nhiều nhất là Bác sỹ TT và anh.

Tiện đây, tôi góp ý cùng anh: Nhân dịp Đại Hội QGNT đầu tháng 6/1992 tới đây, anh vui lòng nhắc đến tất cả các anh chị đã góp công vào việc xây cất Quốc Gia Nghĩa Từ cho các cựu Giáo sư và Nam Nữ Sinh Viên QGNT hải ngoại được biết.

Thành thật chúc Đại Hội Quốc Gia Nghĩa Từ thành công mỹ mãn.
Cuối thư, chúc anh chị luôn được sức khỏe dồi dào.

Đinh Văn Khai



**Viện Giáo Dục
Quốc Gia Nghĩa Từ**
Tổ Chức Hành Chánh

Viện trưởng:
Bác sỹ Trương Khuê Quan
Viện Phó, Phụ tá hành chánh:
Trung tá Bùi Trọng Chi

**Hiệu Trưởng Các Trường
Quốc Gia Nghĩa Từ Sài Gòn**
Thầy Đỗ Trọng Huề
Thầy Bửu Trí
Thầy Phùng Ngọc Cảnh
Thầy Đặng Trần Dur
Thầy Hoàng Xuân Thiệu
Thầy Phạm Thanh Liêm
Thầy Trần Ngọc Hồ
Thầy Nguyễn Hữu Thông
Thầy Phan Văn Cự

**Hiệu Trưởng Trường
Quốc Gia Nghĩa Từ Huế**
Thầy Phan Văn Cự
Thầy Bửu Đôn
Thầy Hoàng Hữu Tiểu

**Hiệu Trưởng Trường
Quốc Gia Nghĩa Từ Đà Nẵng**
Thầy Nguyễn Khuê
Thầy Nguyễn Ích Xuân
Thầy Nguyễn Hoa
Thầy Tôn Thất Dương Kỳ

**Hiệu Trưởng Trường
Quốc Gia Nghĩa Từ Biên Hòa**
Cô Phan Thị Dần

**Hiệu Trưởng Trường
Quốc Gia Nghĩa Từ Cần Thơ**
Thầy Lê Phú Đức

CHƯƠNG TRÌNH

DẠ TIỆC LIÊN HOAN LỄ Kỷ Niệm 50 Năm QGNT

Từ 5:00 pm Thứ Bảy 6 tháng 7 năm 2013

Time	Duration	Program of the Evening
5:00pm - 5:45pm	45 min	Cocktail reception with drinks, appertizer, & photoshoot
5:45pm		Dim main light to 90% to get guest attention
5:45		Announce guests to be seated
5:45pm - 5:55pm	10 min	Guests seated
6:00pm - 6:12pm	12 min	Program starts: Request guests to stand up for the National Anthem Chào Quốc Kỳ Mỹ - Việt và 1 phút mặc niệm.
6:12pm - 6:15pm	3 min	Giới thiệu Video : Các giai đoạn thành lập Viện QGNT
6:15pm - 6:22pm	7 min	Chiếu Video
6:22pm - 6:27pm	5 min	Đồng Ca Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
6:27pm - 6:33pm	6 min	Lời mở đầu: Cảm ơn thầy cô và giới thiệu khách tham dự & mời Thầy Hoàng Xuân Thiệu phát biểu.
6:33pm - 6:40pm	7 min	Thầy Hoàng Xuân Thiệu phát biểu.
6:40pm		Bắt đầu nhập tiệc
6:40pm-6:43pm	3 min	Main MC introducing evening program
6:43pm - 6:45pm	2 min	Giới thiệu Ánh Nguyệt & Mai Bạch Tuyết.
6:45pm - 7:05pm	20 min	“Những Kỷ Niệm Xưa”: 5 Thầy Cô for a few words
7:05pm - 7:08pm	3 min	Back to stage: Introducing Như Huỳnh & TBD for “Hôm Nay Tôi Kể”
7:08pm - 7:40pm	30 min	“Hôm nay tôi kể”: Ask 7 people (one from each table) for some of their school memories.
7:40pm - 7:55pm	10 min	Trình Diễn Áo Dải - Hậu Duệ QGNT
7:55pm - 8:05pm	10 min	Few words from Thơ Văn - Kỷ Yếu
8:05pm - 8:35pm	25 min	Văn Nghệ “ Hành Trình Học Sinh QGNT” phần 1
8:35pm - 8:45pm	10 min	Tường thuật các chương trình KH/TTTT/VDM/TOTC
8:45pm - 9:00pm	15 min	Auction
9:00pm - 9:40pm	40 min	Văn Nghệ “Hành Trình Học Sinh QGNT” phần 2
9:40pm - 9:45pm	5 min	Đồng Ca Cho Lần Cuối
9:45pm		Restock drinks (water bottles) & refresh the appertizer table.
9:45pm - 10:40pm		Dancing & Socializing
10:40pm - 11:00pm		Event ends/ Tear down & cleanup

* Vì vấn đề in ấn, chương trình chi tiết có thể thay đổi chút đỉnh vào phút chót



Chương Trình Văn Nghệ Chủ Đề: **Hành Trình Học Sinh Quốc Gia Nghĩa Tử**

1/Hợp ca TRƯỜNG LÀNG TÔI

Sau ngày chia cách đất nước Việt Nam, 20 tháng 7, 1955, người dân miền Nam Việt Nam được sống trong tự do và thanh bình. Một đời sống mới được dựng lên trên đất nước. Chúng tôi là những đứa trẻ lớn lên và sống trên dải đất từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau. Tuổi thơ với lá xanh, chim hót vang và mây trắng bay lơ lững những buổi học nơi những ngôi trường làng. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ đây, từ khi gia đình còn sum vầy hạnh phúc trong một miền đất xinh tươi đầy sức sống. Đó là một thời gian đẹp và ngấn ngứ....

2/ Mẹ Là Ánh Sáng Đời Con Sonia Thanh Thủy

Thanh bình không ở lại hết tuổi thơ của chúng tôi. Chiến cuộc đã kéo đến và những người cha chúng tôi lên đường chinh chiến để bảo vệ tự do cho đất nước. Chiến cuộc ngày càng tăng, mang theo tang tóc vào những vùng quê hương thanh bình. Chúng tôi là những những đứa trẻ đầu tiên chịu những bất hạnh của chiến tranh: Cha chúng tôi là những người lính chiến đã hy sinh cho đất nước. Có đứa trẻ vừa học xong tiểu học, có đứa chỉ mới tập viết chữ. Lại còn những đứa còn chưa lọt lòng mẹ khi cha trở thành thương binh hay đã đền nợ nước.

Cha đã nằm xuống, mẹ ở lại, vượt qua khổ đau gian nan, vẫn tiếp tục thay cha che chở nuôi nấng chúng tôi đến trường. Tình mẹ bao la vô vàn đó, những đứa trẻ như chúng tôi đã sớm nhận ra từ những ngày đầu cha không còn hay đã trở thành thương binh. Mẹ chính là ánh sáng đời chúng tôi.

3/Hiệu Đoàn Ca Đồng ca

Rời những ngôi trường tiểu học, ở mọi miền đất nước, chúng tôi, những người con có cha hy sinh cho đất nước đã được Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa nhận làm con bằng một bản án mang tên: Quốc Gia Nghĩa Tử. Chúng tôi, từ đó là một đại gia đình cùng được thương yêu bảo bọc và dạy dỗ bởi các thầy cô dưới mái trường Quốc gia Nghĩa Tử. Từ nay những mát mát đã dần được nguôi ngoai. Hãnh diện thật nhiều những lần hát bài nhạc mà nhạc sĩ Chung Quân viết riêng cho chúng tôi mang tên Hiệu Đoàn Ca.

4/Thuở Ban Đầu Trần Long

Dưới mái trường Quốc Gia Nghĩa Tử, mỗi lần lễ tết, lễ phát phần thưởng, ban văn nghệ của trường đều trình diễn những tiết mục đặc sắc: ca múa, hay hoạt cảnh. Những bài tình ca nhẹ nhàng đã đến với tâm hồn chúng tôi qua những lần văn nghệ này. Bài Thuở Ban Đầu của Phạm Đình Chương là một trong những bài nhạc thường được nghe nhất.

5/Dân ca Ba Miền Thanh, M Nguyệt, Lan

Ban văn nghệ thường được hướng dẫn bởi các giáo sư, trong đó những thầy hăng hái nhất là thầy Phạm Nghệ và thầy Lê Quốc Tấn. Được vào ban văn nghệ là một hãnh diện. Những buổi tập văn nghệ đối với chúng tôi là những buổi liên hoan vui vẻ ồn ào. Ngoài những bài nhạc

cho tuổi thiếu niên hay tình ca nhẹ nhàng, chúng tôi còn tập hát những bài dân ca. Có khi bằng nhạc cảnh, múa hay hợp ca.

6/Hòn Vọng Phu Đồng ca

Sinh hoạt văn nghệ trong trường khởi sắc nhất khi có mặt ban đại hợp xướng do thầy Phạm Nghệ thành lập và hướng dẫn. Ban đại hợp xướng trình diễn hầu như ở mọi nơi và mọi dịp lễ lạc quan trọng của trường. Cũng chính ban đại hợp xướng đã từng một lần được giải thưởng văn nghệ trong lần trình diễn trên đài truyền hình quốc gia. Bài hợp xướng mọi học sinh chúng không bao giờ quên: Hòn Vọng Phu của Lê Thương.

7/Mẹ Đơn ca Cúc Trần

Hơn mười năm sau ngày thành lập trường, 1963, ngày định mệnh 30 tháng Tư 1975 đã đến. Lần này tang tóc phủ lên toàn thể đất nước. Những đứa trẻ ngày nào mới vào trường, nay có khi đã thành người hữu dụng cho xã hội, có người chỉ mới bắt đầu vào trường được vài tháng, tất cả đã bị đẩy ra khỏi ngôi trường thân yêu của mình. Một lần nữa các bà mẹ Quốc Gia Nghĩa Tử lại giang đôi cánh tay thiên thần bưng chải lo cho những người con mình. Có bà mẹ một mình tìm đường vượt biên cho cả bốn con trai mình đến bờ tự do còn một mình ở lại chờ... có mẹ gò đã khuất. Đứa con, nay cũng là một người mẹ tảo tần, một hôm nhìn lại đời mình mà viết nên bài nhạc về mẹ...

7/Đêm Chôn Dầu Vượt Biển Minh Phượng - Nhóm Tổng Hợp

Mẹ đẩy tất cả các con của mẹ ra đi, đi tìm những gì cha đã phải chiến đấu và hy sinh. Những đứa con nuôi của Quốc Gia làm lụi một cuộc sống ảm đạm cùng đất nước đang bị tàn phá dần. Tự do, lại một lần nữa, chúng tôi phải tìm tự do ở nơi không là đất nước mình... Chúng tôi tiếp tục lý tưởng của cha mình. Lần này không thể cho đất nước, thì phải làm cho chính mình. Phải ra đi bằng mọi cách khi có thể, dù phải rủi ro đối lấy mạng sống của mình trên biển khơi... Chúng tôi ra đi như hàng triệu người Việt Nam khác...

8/Ngày Ấy Đâu Rồi Tài Trần

Chúng tôi đã cùng hàng triệu người khác tìm đến các bến bờ tự do, bỏ lại quê hương và ngôi trường cũ. Quê hương. Bao nhiêu năm xa quê hương đi tìm tự do, đàn con nuôi của Quốc Gia đã tìm lại nhau. Lại họp đoàn. Tuổi

thơ không còn nữa, những mái đầu không còn xanh. Ngôi trường làng với lá xanh, chim hót và mây trắng bay bây giờ chỉ còn là ký ức. Những đứa trẻ thơ ngây ngày xưa nay đã là những người cao tuổi, ngồi chung với nhau nhắc chuyện năm xưa, mỗi người một trái tim còn mang nặng quê hương, Quê hương, quê hương ngày ấy đâu rồi?

9/Bản Tình Ca Cho Trường Tôi Thầy Lê Quốc Tấn

Chẳng riêng gì học trò nhớ quê hương, trường xưa, các thầy cô cũng cùng tâm sự. tình yêu cho trường xưa, những đón đầu trong bao năm, rồi một hy vọng ngày nào sẽ gặp lại nhau một lần dưới mái trường xưa yêu dấu là những gửi gắm của riêng thầy Lê Quốc Tấn trong ca khúc Bản Tình Ca Cho Trường Học Của Tôi, mà cũng chính là gửi gắm của mọi thầy cô và học trò trong ngôi trường cũ Quốc Gia Nghĩa Tử.

10/50 mười năm nhìn lại Thanh Thủy 72

Ở một nơi xa khác, Úc Châu đứa trẻ Quốc Gia Nghĩa Tử năm xưa, nay là một công chức của chính phủ, ngồi nhớ quê hương, nhìn lại cuộc đời từ khi trường xưa dựng nên, rồi khi rời xa mái trường, tìm tự do, tha hương đến lúc bạc đầu, những gì còn, những gì mất, người học trò Trần Dũng Tiến từ Úc Đại lợi đã viết và chị dâu của anh là QGNT Thanh thủy đã chọn ngày lễ hội ngộ hôm nay, đúng 50 năm sau ngày ngôi trường được thành lập, để cùng ôn lại hành trình của những Quốc Gia Nghĩa Tử.

11/Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Đồng ca

Xa Quê Hương, xa tuổi thơ, hành trình của một Quốc gia Nghĩa Tử từ khi mất mát đau đớn, hôm nay vẫn chưa nhìn thấy tự do trên đất nước, đến nay đã là 50 năm, hơn nửa đời người, chúng ta còn lại gì?

Chúng ta còn lại nhau, còn thầy trò, còn một quá khứ không bao giờ quên. Chúng ta là những người con của đất nước, những người con của những chiến sĩ đã hy sinh cho tự do, chúng ta là những đứa con đã nên người và hơn hết chúng ta vẫn là người Việt Nam như một người Việt Nam trong bài hát mà ban du ca Quốc Gia Nghĩa Tử ngày nào vẫn hát: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Hành trình 50 năm của chúng ta đã đến ngày hôm nay, đúng 50 năm thành lập Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử. Hãy cùng hát lên: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của du ca Nguyễn Đức Quang!!!

Viết Lời Bạt: Trần Quảng Nam

Giọng Đọc: Nguyễn Thu Tâm

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Nguyễn Đức Quang

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng

Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hồn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng

Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điếm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

Việt Nam Việt Nam

Phạm Duy

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nón
Việt Nam nước tôi.

Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
Việt Nam đây miền xinh tươi

Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời

Tình yêu đây là khí giới,
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời

Cho Lần Cuối

Lê Uyên Phương

Giờ này còn gần nhau,
gần thắm thiết trong mối sầu
Gần bối rối biên giới từ lòng đau.
Giờ này còn cầm tay,

cầm chắc mối duyên bể bàng
Cầm chắc mắt môi ngõ ngang
Cầm giá buốt thương đau,
ngày mai ta không còn thấy nhau.

Bàn tay nắm ngón sưng đem vào nhau hẹn sau.
Bàn tay nắm ngón sưng đem vào nhau mộng mau
Ngoài trời mưa, mưa hoài, gió mưa nặng nề
Người ngồi nghe xa cách đá xanh ơi mỗi mòn

Lệ ngập ngừng bờ mi,
giọt nước mắt lăn nổi buồn
Giọt nước mắt xa cách vời trông
Giờ này còn nhìn nhau,

nhìn đắm đuối như suối bên
Nhìn suốt kiếp như chết mòn,
nhìn hấp hối thương đau
Ngày mai ta không còn thấy nhau

Hòn Vọng Phu 1

Lê Thương

(Kèn Mở Đầu.....)

(Chung) Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa đuổi theo lối sông.

(Đơn Nữ) Phiá, cách quan xa trường,

(Chung) Quan với quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn ngoài sườn non cuối thôn, phất phơ ngậm ngùi bay.

(Nhạc dạo

(Chung) Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn. Vui ca vang rôi đi tiễn binh ngoài ngàn.

(Bè Nam) Người đi ngoài vạn lí quang sang,

(Bè Nữ) Người đứng chờ trong bóng cô đơn.

(Chung) Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mù. Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng.

(Bè Nam) Người không rời khỏi kiếp gian nan,

(Chung) Người biến thành tượng đá, ôm con.

(Nhạc dạo.....)

(Chung) Ngựa phi ngoài xa hí, vang trời, chiêng trống khua trăm hồi, ngàn ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi.

(Đơn nữ) Phiá, cách quan xa vời,

(Chung) Chiêng trống khua trăm hồi, ngàn ngại trên núi đồi, rồi dậy ra khắp nơi, thấm bao niềm chia phôi.

(Nhạc dạo

(Chung) Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề.

(Bè Nam) Nhìn chân trời xanh biếc bao la,

(Bè Nữ) người mong chờ vẫn nhớ nơi xa.

(Chung) Bao nhiêu năm bỗng con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,

(Bè Nam) Người tung hoành bên núi xa xăm,

(Chung) Người mong chồng còn đứng, muôn, năm.

(Nhạc dứt bài)

Ngày Ấy Đâu Rồi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm. Thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng. Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy. Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua. Nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè. Mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?

Trường Làng Tôi

Trường làng tôi cây xanh lá vẫy quanh
muôn chim hót vang lên êm đềm.

Lên trường tôi, con đê bé xinh xinh
lên qua đám cây xanh nhẹ lướt.

Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ
che trên miếng sân vuông mơ màng.
Trường làng tôi không giây phút tôi quên
nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh.

ĐK:

Nơi sống bao mái đầu xanh màu
Đời tươi như bao lá xanh, lá xanh
Theo tháng ngày chiến cuộc lan tràn
qua xóm thôn nát ngôi trường xưa

Không bóng hình bao trẻ nô đùa,
Cùng nhau vang hát khúc ca vô tư
Mơ đến ngày nước non thanh bình
trong thôn xóm ấm ngôi trường xưa

Trường làng tôi nay vang tiếng ê a,
nay in bóng bao em nô đùa

Trường làng tôi không giây phút tôi quên
dù cách xa muôn trùng trường ơi

Hiệu đoàn ca QUỐC GIA NGHĨA TỬ

Chung Quân

Ta đoàn học sinh con yêu Tổ Quốc. Nổi chí hiện
sinh con yêu Tổ Quốc. Cố gắng bút
ngang cùng tiên nhân gắng công. Một lòng vì non sông, một lòng thề
nghiên học hành luôn gắng công. Một lòng vì non sông, một lòng vì
1.
cứu quốc. Một lòng còn sáng chói tình yêu nước. Ta đoàn học...
đất nước. Vì màu cờ sáng chói tình yêu
2.
...người Hôm nay đây mái trường yên vui Xây tương lai đoàn ta sáng
tươi. Nào cùng đi lên! nào cùng tiến tới! Vai kề vai sánh cùng thế
giới! Một lòng hy sinh! Một lòng quyết tâm! Ta cùng nhau tiến bước hiện
ngang, tiến bước àm àm ta cùng nhau nổi chí hào hùng Thề đồng
1. D.C. 2.
tâm kiến thiết non sông nhà Ta đoàn học ... nhà...

năm mươi năm nhìn lại

trầndũngtiến

Moderator

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Moderator'. The score consists of ten staves of music, each with a line of Vietnamese lyrics underneath. Chords are indicated by letters above the notes. The lyrics are:
Hãy quên đi cuộc đời! Hãy cho nhau tình người!
Ôm vào thế giới, trong những nụ cười. Lấy yêu thương làm bạn,
Lấy tin yêu làm quà. Đi cùng nhau nhé, thăm lại ngày xanh.
Năm mươi năm nhìn lại, một mảnh giang sơn hình hài. Năm mươi năm huyền
thoại, đời ngả nghiêng trên đường dài. Ôi đàn chim xưa bay về đâu
có còn nhớ đến nhau? Trông về tổ quốc xa thật xa
ôi đàn chim năm cũ! Đàn chim có nhớ? Năm mươi năm nhìn
Năm mươi năm nhìn
lại một thuở ngây thơ học trò, Ươm mơ ta dệt mộng, đời
về, một thuở thư sinh ngày nào. Cây nghiêng trên đường dài, phượng
thả trôi theo tuổi hồng. Ngôi trường năm cũ vẫn còn đây
nở hoa mang Hè về. Đôi dòng lưu bút đôi vản thơ

47 Cm Dm B^b Gm Cm E^b



có hàng cây đứng yên . Em tà áo trắng giấy mực thơm
em gói trên giấy thơm ; Em hồng đôi má thơm bàn tay

52 Dm D D D D7 D7 G



những mộng mơ tuổi thơ yêu dấu ngày xưa thân ái ..ở..ở
ôi người em mộng mơ năm cũ ; Giờ em xa lắm ..ở..ở

57 G Em Am




Hãy vỗ tay hát cười ; dưới bầu trời tự do ;
Hãy nhớ đem tiếng cười : Đến bằng tình yêu thương.

62 D Em D




Năm mươi năm nhìn lại ; Để nói câu chuyện dài .
Ta chúc cho mọi người : một đêm vui tuyệt vời !

66 G Em Am



Hãy cất cao tiếng cười ! Ta là người Việt Nam !
Hãy cất cao tiếng cười ! Ta là người Việt Nam !

70 D C D7 G



Năm mươi năm nhìn lại ; Để hướng về tương lai !
Năm mươi năm nhìn lại ; Để hướng về tương lai !

Hành trình của một học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử bắt đầu khi cha của em tử trận hay tàn phế vì cuộc chiến.

Bộ Quốc Phòng lập hồ sơ Tướng Mạo Quân Vụ chúng nhận sự hy sinh của người lính. Bộ Tư Pháp tuyên án cho các con, lúc đó là cô nhi tử sỹ, được công nhận là Quốc Gia Nghĩa Tử.

Người mẹ hay thân nhân của QGNT này dùng án QGNT kèm theo các chứng chỉ học trình để xin cho con em vào học trường QGNT.

Học sinh được xếp lớp và theo học chương trình trung học do Bộ Quốc Gia Giáo Dục đề ra, qua sự dạy dỗ của các vị giáo sư được đào tạo qua các trường đại học sư phạm.

Ngoài việc học văn hóa, học sinh QGNT còn có cơ hội tham gia các sinh hoạt học đường như thể dục, thể thao, văn nghệ, báo xuân, cắm trại, các sinh hoạt bổ ích tươi vui vào các dịp lễ lớn v.v....các buổi du ngoạn mùa hè hàng năm như: trại hè Vũng Tàu cũng như các chuyến đi chơi xa khác.

Phòng hiệu đoàn cũng tổ chức những chuyến đi thăm và ủy lạo các thương binh tại bệnh viện Cộng Hoà, làng Cô Nhi Chiến Tranh Long Thành, những chuyến cứu trợ bão lụt miền trung.

Cuối năm học nhà trường có tổ chức các buổi Lễ Phát Phần Thương cho các học sinh ưu tú thật trọng đại.

Sau khi ra trường, một số học sinh được ưu tiên đi du học ở ngoại quốc cũng như được ưu tiên thu nhận vào các trường huấn luyện ngành nghề như Võ Bị Quốc Gia, ngành thuế vụ, hàng không.v.v...

Thừa Nhận Là QGNT:

Chiếu chỉ theo điều của S.L. số 74/QP ngày 24-7-63 sửa đổi bởi S.L số 5 /QP ngày 8-1-1966 thời được thừa nhận là Quốc-Gia Nghĩa - Tử tất cả những con dưới 18 tuổi của:

1./- Quân nhân Q.L.V.N.C.H. và các lực lượng bổ túc do

Nghị-Định của Chủ Tịch U.B.H.P.T.U. ấn định là:

- Chết trận
- Chết vì thương tích chiến tranh
- Chết vì bệnh tật do chiến tranh gây nên
- Mất tích trong trường hợp rõ ràng đang chiến đấu cho chính nghĩa Quốc - Gia

- Trở thành Phế - Nhân do thương tích chiến tranh được Chính Phủ cấp dưỡng

2./- Nhân viên hay Cán bộ các ngành dân chính đã chết, mất tích hoặc trở thành Phế - Nhân đã ghi ở đoạn 1 trên đây.



Hành Trình Quốc Gia Nghĩa Tử

Chúng ta sống để hướng về Chân Thiện Mỹ. Platon nói: “ chẳng ai muốn điều dữ cả!” Nào có ai lại muốn trở thành quả phụ và cô nhi!

Nhưng thế cuộc đã sắp bày: Trai thời loạn phải gìn nhà giữ nước, khi người ra đi đã xem sống là gói, thác như vè; thì người ở lại chỉ đành một lòng theo đến cuối đường cho trọn tình vẹn nghĩa. Nhưng tang chí kỳ ai, *ngành thu vĩnh biệt chàng yên giấc, thiệp với con thơ mãi ngậm ngùi!* (câu đối trên mộ một tử sĩ ở nghĩa trang quân đội Gò Vấp)

Không! đất nước không quên Các Anh, những người đã vì quốc vong thân. Quốc Gia có trách nhiệm chăm lo cho gia đình, con cái Các Anh, vì Các Anh đã hy sinh để chúng tôi được sống còn. Đó là đạo nghĩa căn bản làm người, từ nay quốc gia sẽ nhận nuôi nấng và dạy dỗ con cái Các Anh cho đến lúc thành nhân.

Hành trình trở thành một Quốc Gia Nghĩa Tử thật bi tráng, nhất là trong lúc nền Cộng Hoà phôi thai, thù trong giặc ngoài trăm điều khốn khó. Có những bà mẹ quả phụ phải xé lòng chia con mang gói nhiều nơi để mong con có được bữa cơm no, manh áo ấm. Vì thế sự hình thành Quốc Gia Nghĩa Tử Cuộc là một nhu cầu cấp thiết không thể trì hoãn. Với nhịp độ chiến cuộc ngày càng gia tăng, sự hy sinh của quân dân cán chính càng nhiều, gánh nặng quốc gia càng lớn, nên công việc cứu giúp càng cần sự góp sức của nhiều đơn vị, cơ quan, đoàn thể. Quốc Gia Nghĩa Tử Cuộc sau cùng đã thành hình năm 1963 và khởi đầu hoạt động năm 1964 tại Sài Gòn.

Với thiết kế và trang bị hiện đại, Trường Phổ Thông Quốc Gia Nghĩa Tử Sài Gòn trở thành biểu tượng của lòng Tri Ân Chiến Sĩ đã khai giảng niên khoá đầu tiên đón nhận con em của các tử sĩ, thương binh, và quân nhân tại ngũ. Đến niên khoá 1966-1967, các trường Văn Hoá Quân Đội đã được thành lập dành cho con em quân nhân, nên trường Quốc Gia Nghĩa Tử chỉ ưu tiên dành cho con em Tử Sĩ và Thương binh mà thôi. Ngoài các lớp học vào hai buổi sáng chiều trong tuần theo chương trình của Bộ Giáo Dục, Khu Nội Trú cũng được thành lập để các nữ sinh nhà ở xa, hay điều kiện thiếu thốn có cơ hội đến lớp mỗi ngày. Trường sở khang trang, nơi ăn chốn ở ngăn nắp sạch sẽ, chương trình giáo dục nghiêm cẩn mà thân ái, đã là chiếc nôi êm ái dịu dàng cho một thế hệ tuổi xanh trên đọc đường gió bụi.

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, ngoài kiến thức về văn hoá, Quốc Gia Nghĩa Tử cuộc còn quan tâm đến việc hướng nghiệp cho các học sinh. Trường Kỹ Thuật Quốc Gia Nghĩa Tử được thành lập với các lớp Mộc, Sắt, Điện và Điện Tử để giúp các học sinh có năng khiếu chọn nghề theo sở thích. Ngoài giờ học văn hoá theo chương trình

Phổ Thông, các lớp Công Tác Xưởng là nơi học sinh Kỹ Thuật thực tập những điều đã học trong các ngành chuyên môn đã chọn.

Năm 1967, Quốc Gia Nghĩa Tử Cuộc được nâng lên thành Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử trực thuộc Bộ Cựu Chiến Binh. Kế hoạch phát triển trên toàn quốc được thực hiện để đáp ứng nhu cầu tại các Vùng Chiến Thuật. Các trường Quốc Gia Nghĩa Tử Huế, Đà Nẵng, Biên Hoà, Cần Thơ được lần lượt thành lập và thu nhận học sinh, tuy còn trong giai đoạn phôi thai, song cũng đã giúp đỡ cho một số gia đình tử sĩ và các em học sinh rất nhiều.

Với xu hướng mới hướng về một nền giáo dục thực tiễn, Trường Tổng Hợp Quốc Gia Nghĩa Tử được thành lập đem lại một cái nhìn mới toàn diện về cuộc sống trước mắt. Ngoài các ban quen thuộc của chương trình Phổ Thông, bốn ban mới Doanh Thương, Công Kỹ Nghệ, Kinh Tế Gia Đình, Canh Nông được giới thiệu với học sinh để các em hé thấy chân trời rộng mở và tương lai đầy triển vọng.

Tiếng lành đồn xa, các quốc gia đồng minh lần lượt trợ giúp tài lực vật lực, giúp trang bị trường sở, cấp học bổng du học Mỹ châu, Âu châu, Á châu, giúp đào tạo nhân tài.

Nhưng sự gậy đổ của nền Cộng Hoà vào tháng tư 1975 một lần nữa lại đẩy các Quốc Gia Nghĩa Tử vào bước đường cùng quẫn. Chỗ nương tựa cuối cùng là chính mình. Quốc Gia Nghĩa Tử đã đứng dậy và vững bước về phía trước, ngày một xa hơn, ngày một cao hơn. Quốc Gia Nghĩa Tử đã xác định bản lĩnh của chính mình. Theo đoàn lưu dân đến cùng trời cuối đất, dấu chân Quốc Gia Nghĩa Tử đã góp phần làm rạng danh đất nước, vinh hiển gia đình.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Quốc Gia Nghĩa Tử Cuộc, chúng ta chân thành tri ân chính sách nhân nghĩa của nền Cộng Hoà nơi ta đã sinh ra và lớn lên; chúng ta tưởng niệm và tri ân tấm lòng hào hiệp của những người có công khai sáng và xây dựng; chúng ta tưởng niệm và tri ân Thầy Cô và các Nhân viên đã dốc công góp sức giúp trí ta thêm sáng, lòng ta thêm rộng, chân ta thêm vững vàng để vượt thắng cuộc hành trình tuy ngắn ngủi nhưng có quá nhiều gian khó. Chúng ta cũng tưởng niệm những bè bạn đồng song, chung thời cấp sách đã âm thầm nằm xuống trên các nẻo đường đất nước vì cùng một lý tưởng của cha anh, để lại cho chúng ta niềm kiêu hãnh ngày càng vững chắc về sự hy sinh quý báu cho đất nước và dân tộc.

Phan Nhật Tân

MÔN HỌC	HỌ VÀ TÊN GIÁO-SƯ	ĐỀ NHẤT BẢN NIÊN	ĐỀ NHỊ BẢN NIÊN
VIỆT VĂN	Trần Văn Khoa	Khá lắm	Chăm ngoan
CÔNG-DÂN GIÁO-DỤC	Ngô Đức Thọ	Giỏi	Học tốt
SINH-NGŨ	Trần Văn Khoa	Có tài	Có tài
SỬ-ĐỊA	Ngô Đức Thọ	Khá	Khá
TOÁN	Trần Văn Khoa	Chăm	Chăm
LÝ-HÓA	Nguyễn Khắc Trung	Thường	Có tài
VĂN-VẬT	Phan Trường Lạc	Khá lắm	Khá lắm
ÂM-NHẠC	Trần Văn Khoa	Khá	Khá
HỒI-HOÀ			
NỮ-CÔNG GIA-CHÁNH			
THẺ DỤC			

Lời phê tổng-quát

1. GIÁO-SƯ HƯỚNG-DẪN LỚP (Họ và tên: Trần Văn Khoa)
Khá
2. BAN GIÁM-ĐỐC (Nếu cần) (Họ và tên: Khá, Chăm học)

Saigon, ngày 11 tháng 6 năm 1970

 HIẾU-TRƯỞNG
Nguyễn Văn Khoa

MÔN HỌC	HỌ VÀ TÊN GIÁO-SƯ	ĐỀ NHẤT BẢN NIÊN	ĐỀ NHỊ BẢN NIÊN
VIỆT VĂN	Trần Văn Khoa	Khá	Học giỏi - Chăm
CÔNG-DÂN GIÁO-DỤC	Ngô Đức Thọ	Khá lắm	Chăm
SINH-NGŨ	Trần Văn Khoa	Khá	Chăm
SỬ-ĐỊA	Nguyễn Văn Khoa	Học tốt	Nguyễn Văn Khoa
TOÁN	Nguyễn Văn Khoa	Trung bình	Khá
LÝ-HÓA	Trần Văn Khoa	Giỏi	Giỏi
VĂN-VẬT	Nguyễn Văn Khoa	Chăm	Giỏi
ÂM-NHẠC			
HỒI-HOÀ	Th thanh khiết	Tâm lương	
NỮ-CÔNG GIA-CHÁNH			
THẺ DỤC			

LỜI PHÊ TỔNG-QUÁT

1. GIÁO-SƯ HƯỚNG-DẪN LỚP (Họ và tên: Nguyễn Văn Khoa)
Giỏi
2. BAN GIÁM-ĐỐC (Nếu cần) (Họ và tên: _____) chức vụ: _____

MÔN HỌC	HỌ VÀ TÊN GIÁO-SƯ	ĐỀ NHẤT BẢN NIÊN	ĐỀ NHỊ BẢN NIÊN
VIỆT VĂN	Nguyễn Văn Khoa	Khá	Học tốt
CÔNG-DÂN GIÁO-DỤC	Trần Văn Khoa	Khá	Chăm
SINH-NGŨ I	Trần Văn Khoa	Khá	Chăm
SỬ-ĐỊA	Trần Văn Khoa	Chăm	Chăm
TOÁN	Trần Văn Khoa	Khá	Giỏi
LÝ-HÓA	Trần Văn Khoa	Học khá	Học giỏi
VĂN-VẬT	Nguyễn Văn Khoa	Giỏi	Khá
ÂM-NHẠC	Nguyễn Văn Khoa	Khá	Chăm
HỒI-HOÀ			
NỮ-CÔNG GIA-CHÁNH			
THẺ DỤC	Nguyễn Văn Khoa	Chăm	Chăm

Lời phê tổng-quát

1. GIÁO-SƯ HƯỚNG-DẪN LỚP (Họ và tên: Trần Văn Khoa)
Khá

MÔN HỌC	HỌ VÀ TÊN GIÁO-SƯ	ĐỀ NHẤT BẢN NIÊN	ĐỀ NHỊ BẢN NIÊN
VIỆT-VĂN	Nguyễn Văn Khoa	Khá	Thích học
CÔNG DÂN GIÁO DỤC	Nguyễn Văn Khoa	Khá	Kết quả tốt
SINH-NGŨ I	Trần Văn Khoa	Khá	Giỏi
SỬ-ĐỊA	Trần Văn Khoa	Giỏi	Chăm
TOÁN	Nguyễn Văn Khoa	Khá	Chăm
LÝ-HÓA	Trần Văn Khoa	Học khá	Học giỏi
VĂN-VẬT	Phan Trường Lạc	Giỏi	Chăm
SINH-NGŨ II	Phạm Văn Khoa	Khá	Chăm
HỒI-HOÀ			
NỮ-CÔNG GIA-CHÁNH			
THẺ DỤC			

LỜI PHÊ TỔNG-QUÁT

1. Giáo-sư hướng dẫn lớp (Họ và tên: Trần Văn Khoa)
Giỏi
2. Ban Giám-Đốc (Nếu cần) (Họ và tên: Phan Trường Lạc)

Saigon, ngày 10 tháng 06 năm 1970

 HIẾU-TRƯỞNG
Phan Trường Lạc

MÔN HỌC	HỌ VÀ TÊN GIÁO-SƯ	ĐỀ NHẤT BẢN NIÊN	ĐỀ NHỊ BẢN NIÊN
VIỆT-VĂN	Phạm Văn Khoa	Khá	Chăm
CÔNG DÂN GIÁO DỤC	Trần Văn Khoa	Khá	Chăm
SINH-NGŨ I	Trần Văn Khoa	Khá	Chăm
SỬ-ĐỊA	Trần Văn Khoa	Khá	Chăm
TOÁN	Trần Văn Khoa	Khá	Chăm
LÝ-HÓA	Trần Văn Khoa	Học khá	Học giỏi
VĂN-VẬT	Nguyễn Văn Khoa	Giỏi	Chăm
SINH-NGŨ II	Phạm Văn Khoa	Khá	Chăm
HỒI-HOÀ			
NỮ-CÔNG GIA-CHÁNH			
THẺ DỤC			

LỜI PHÊ TỔNG-QUÁT

1. Giáo-sư hướng dẫn lớp (Họ và tên: Phạm Văn Khoa)
Khá



Lời Cám Ơn

Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Quốc Gia Nghĩa Từ 1963 - 2013 trân trọng cảm ơn các Bà Mẹ, quý Thầy Cô, các anh chị cựu học sinh QGNT cùng thân nhân, thân hữu đã đến tham dự buổi Lễ Kỷ Niệm 50 Năm QGNT.

Cũng không quên cảm ơn các cơ sở thương mại, các tổ chức, hội đoàn, báo chí... yểm trợ cho LKN 50 Năm QGNT.

Nhà Địa Ốc Trung Lâm – Anh Linh Nguyễn Nhà Hàng Paloma – Phạm Thanh Nga Markangie LLC - Công Ty Akimax - Công Ty De Beaute Blanc - Mr. Jim Dwulet and Turning Point Asset Management - Laura's Skin Care - Phạm Thanh Nga 75 - Anh Quốc Thái và Radio Saigon Hải Ngoại - Chị Kiều Hạnh Sunset Radio 1430 -

BAN TỔ CHỨC : Trưởng ban: Nguyễn Xuân Hải KT74– Nguyễn Thanh Hà TH75 -Trần Quảng Nam 73 - Mai Đức Phú 69 - Huỳnh Như 75 – Huỳnh Khương Trung KT72 – Đặng Minh Hải 75 - Vũ Thiên Kim 70 - Lưu Văn Phúc 73 – Phạm Minh Đốc 71 – Huỳnh Minh Chánh KT75 – Vũ Khắc Thông 73 - Đỗ Thị Mơ 72 - Phan Diệu Hỷ 75 - Mai Viêt Khánh 73 - Nguyễn Minh 75 - Phạm Thanh Nga 75 - Lê Thị Minh Nguyệt 72 - Lê Bình Định KT75 - Huỳnh Minh Trí TH75 - Vương Đắc Lực 70 - Nguyễn Văn Thanh 72



**UYÊN TRÂN'S
FLORAL DESIGN**

Chuyên Làm Hoa Tươi, Hoa Lụa,
Favor cho Đám Cưới, Đám Tang, Party
- Trang hoàng lễ cưới tại thánh đường, đại sảnh
- Trang trí tư gia, cơ sở thương mại bằng hoa lụa rất mỹ thuật
- Được tin nhiệm về những bó hoa tươi đẹp, trong các buổi thi hoa hậu toàn vùng Bắc Cali trong nhiều năm qua
- Đặc biệt hoa tang : Free delivery, giá cả nhẹ nhàng

Tel. 408 972-5729 - 408 693 -4894



Danh Sách Thầy Cô và Cựu Học Sinh QGNT Ủng Hộ Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Quốc Gia Nghĩa Từ 1963 - 2013

Cô Đỗ Thị Phụng
Cô Lê Thị Hoà (Úc)
Cô Nguyễn Thị Hòa
Thầy Đào Văn Vượng
Thầy Ôn Tấn Lương
Cô Hoàng Mai Dung
Bà quả phụ Võ v Chon, Mẹ Võ Minh Phượng
Thầy Nguyễn Đức Quảng
Cô Phạm Thị Lộc
Nguyễn Khắc Kinh 66
Trịnh Ngọc Cẩn 70
Vương Đắc Lực 70
Phạm quang Anh KT
Phạm Văn Hát KT
Trần thi Kim Dung 70
Đỗ Duy Dung -Đào 69
Đỗ Thị Mơ 72
Huỳnh Minh Chánh KT
Huỳnh Minh Trí KT
Huỳnh Như 75
Lê Kim Loan (VN) 75
Lê Thị Minh Nguyệt 72
Lưu Văn Phúc 73
Mai Đức Phú 69
Trần Ngọc Minh Châu 70
Nguyễn Nam Phương 74
Nguyễn Thị Thu Tâm 70
Nguyễn Xuân Hải KT74
Trần Đình Ninh 69
Trần Cúc 75
Vũ Khắc Thông 7
Nguyễn Văn Thanh 72
Nguyễn Bích Yến 70
Đỗ Ngọc Anh 73
Lê Bình Định KT
Phan Nhật Tân 70
Võ Minh KT
Ngọc Ánh 72
Huỳnh Khương Hiếu KT
Lê Liên 74

Vũ Thị Thinh 74
Chị Hồng bạn Vũ Thinh
Nguyễn Thanh Thủy 72
Võ Thị Minh Phượng TH
Lưu Văn Nhân KT
Phó Thịnh Trương 71
Phạm Văn Oanh 73
Một QGNT 71 VN
Một QGNT
Một QGNT Ấn Danh
Đào Hương Giang 71
Đỗ Thị Hoa 73
Nguyễn Thị Nhiên 70
Huỳnh Khương Trung KT
Trần Ý Thu 74
Nguyễn Ngọc Thùy Trang TH
Lê Hồng Đa 68
Ban Chấp Hành GĐQGNT
Trần Minh Chí 75
Nguyễn Bá Đạt 71
Nguyễn Trọng Phương 74
Minh Nguyễn 75
Nguyễn Thị Anh Anh 74
Võ Thị Lệ 75
Liêu Hậu Sâm 65
Huỳnh Kim Tiếng 75
Lê Khánh Hoà 71
Ngô Thanh Tùng 73
Nguyễn Đoàn Hùng 70
Phạm Minh Tuấn
Khứ Minh
Hoàng Thị Quan Thư 73
Đặng Kim Chi 65
Trần Quang Tú 68
Phạm Khắc Thiện 75
Ngọc Lang
Minh Trang Úc
Nguyễn Nữ Lan Hương 75
Ngọc Hải
Nguyễn Tiến Dũng Canada